

## **Bedreigd...?**

Nog ingesloten tussen groen,  
waarvan de rijkdom is gewogen.  
Bekeken reeds door duizend ogen  
van wie er iets mee willen doen.

Klem in een tijd van efficiënt,  
van praktisch en van nivelleren,  
dreigt het verlangen tot onteren  
door wie geen warm Brabant kent.

Gevangen in een tekenschets,  
bleek, op een vel in schrale lijnen,  
en zonder oog voor al het kleine,  
bestempeld als zeer ouderwets.

Besproken als een kleine vlek  
door vakgerichte koele mensen  
die met hun planologische wensen  
traditie grijpen naar de nek.

Of. . . is dit slechts een kwade droom ?  
Zal Esch zichzelf kunnen weren,  
een mogelijke dreiging keren  
met vaste hand en zonder schroom ?

Geweven tot het groene kant,  
dat Brabant mede dient te sieren,  
wil Esch in eigenheid bestieren,  
wat het ontving uit hoger hand.

*Bierpompest 1978*  
*Emmanuel van Amelsfoort*